

Merksem, 15/11/2015

Hallo daar!

Beste vrienden en vriendinnen van het vijfde leerjaar van de VBS
De groene poort uit Zottegem!

Eerst en vooral wil ik jullie hartelijk danken voor jullie leuke
brieven. Het doet me altijd ontzettend veel plezier om brieven van jonge
lezers te ontvangen!

Heel plezierig dat jullie zoveel complimentjes en vragen naar me
sturen. Ontzettend veel dankuwels daarvoor! Het is uiteraard onmogelijk
om al die vragen een voor een te beantwoorden, omdat ik wel vaker
brieven van schoolkinderen krijg. En dat is maar goed ook, maar het zou
me veel (ik denk zelfs te veel) tijd kosten om die allemaal persoonlijk te
beantwoorden. Ik hoop dat jullie dat begrijpen.

Maar daar heb ik wat op gevonden, en ik hoop dat jullie er
tevreden mee zijn. Op mijn site www.marktjismans.be staat een interview
met niemand minder dan mezelf, gemaakt door een aantal kinderen
als schoolwerk. Alle info over hoeveel boeken ik waar en wanneer
geschreven heb, en in hoeveel series op TV ik al zat, en welke musical ik
wel en niet speelde vind je daar netjes neergeschreven. En nog veel en
veel meer ook. Speciaal voor jullie!

Voor alle vragen over de lezingen/vertellingen die ik over mijn
boeken op scholen geef, kan je best even contact opnemen met 9op10
Producties. Mailadres en telefoonnummer staan ook op de site.

Als je lezen leuk vindt mag ik hopen dat je er nog heel lang mee
doorgaat, en dat je zo af en toe ook een boekje van mij blijft lezen. Want
dames en heren van jonge leeftijd, vergeet het nooit, 'Voor een jeugdboek
ben je nooit te oud!'

Als je liever wat anders doet dan lezen, dan is dat absoluut zeker
en vast ook goed en blijven we even goede vrienden! Bij mijn allerbeste
vrienden zitten mensen die nog nooit een boek van me gelezen hebben,
en toch vind ik ze tof! Echt waar!

Als je me ooit ergens tegenkomt, toevallig of niet, mag je altijd even
hallo komen zeggen!

Met vele toffe vriendelijke groeten,

Mark Tjismans

